



## 1. Uitstap naar de oude dorpen.



Met een groepje van 15 dorpsbewoners, hebben we de wandeling naar de oude dorpen gemaakt. Meer dan 5 uur wandelen over kleine paadjes en stijle hellingen, door prachtige valleien en rivieren om uiteindelijk bij de verlaten dorpen te komen waar nog geen autos kunnen komen en telefoon zonder bereik zijn. Hier leven dieren en natuur nog in harmonie.

*Geschiedenis: In de eerste week van oktober 2005, werd de Pacifische kust van Midden-Amerika getroffen door de orkaan Stan met ernstige wind en regen. De zware regenval creëerde enorme aardverschuivingen en overstromingen. Deze catastrofe had niet enkel materiele schade tot gevolg, maar nam ook het leven van honderden mensen.*

*Vanwege de gevaarlijke situatie werden velen gedwongen hun huizen te ontvluchten en naar de hooglanden te vluchten. Dit was ook het lot van de bewoners van Pacutama en Chuicutama. Onder de stromende regen liepen ze naar de top van de Altiplano, drieduizend meter boven de zeespiegel.*



[Meer fotos via Facebook!](#)

## 2. Kerstfeestje in Pacutama.

In augustus 2012 hebben Elke, André, Annemie en Henny genoten van onze eerste textielreis. Deze reis liet hun kennismaken met de cultuur van de Mayabevolking. Er was veel aandacht voor de gewoonten in de dorpen waar we werken en de weeftechniek die de vrouwen al eeuwen lang van moeder op dochter doorgeven. In de reis was een donatie inbegrepen waarmee we een mooi Kerstfeest konden organiseren in Pacutama. Met een lekkere maaltijd en een cadeautje voor elke vrouw werd dit een geslaagde dag.



Wil je in 2013 mee naar Guatemala tijdens onze exclusieve textielreis?  
Contacteer ons via [Melissa@yabal-handicrafts.com](mailto:Melissa@yabal-handicrafts.com)

## 3. Het nieuwe atelier van Eida.

Eida onze kleermaakster is verhuisd naar een atelier boven de winkel. Dankzij de steun van de Provincie Limburg en Stad Hasselt kunnen we hier in 2013 onder leiding van Eida, die jaren ervaring heeft in confectie en het leiden van workshops, naailessen organiseren.



## 4. Lezing in de Kerk van Stokrooie.

Dank je wel.... aan de parochianen van Stokrooie voor hun aandacht en bijdragen aan het project gedurende de viering in de Kerk van Stokrooie.

Fotos en meer info vind je op [de website van Stokrooie](#).



## 5. Verkoop in de wereldwinkel in Genk of Hasselt.

Ben je nog op zoek naar een leuk cadeau, een eerlijk product? Of een Yabaldraak, breng dan zeker een bezoek aan de prachtige [wereldwinkel van Genk](#) of [Hasselt](#), waar onze producten verkrijgbaar zijn.

## 6. Webshop in een nieuw jasje!!

Surf naar onze vernieuwde webshop voor al je eerlijke cadeaus!

<http://www.yabal-shop.com>

## 7. 13 Baktun viering.



2012 was een belangrijk jaar voor de Mayas in Guatemala. Het was het jaar van de 13 B'aktun. Het is het begin van een nieuwe cyclus. het Westen wordt dit vaak voorgesteld als het einde van de wereld. Bij de Mayas heeft het een andere betekenis. Op 21 december 2012 eindigde in de Maya kalender een lange cyclus van 144 000 dagen. Deze is door de oude Mayas berekend op basis van de bewegingen van de sterren, de zon, de maan en de planeten. Op deze dag kwamen bepaalde planeten op 1 lijn te staan met de aarde, wat een verandering in kosmische energie te weeg brengt en effect zal hebben op de aarde en andere planeten. Deze verandering is stilaan begonnen 10 jaar geleden en zal nog 10 jaar verder duren. Door rituelen en respect voor de aarde, geloven ze dat deze verandering positief zal zijn voor de Maya bevolking.



## 8. Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken die ook dit jaar Yabal weer een stapje vooruit heeft geholpen.

Dank je wel Marisha, Sarah, David, Rita, Gerda en Ivan, Kristin, Julie,... voor jullie enthousiasme en verkoop in België en Nederland.

Ook dank aan de Provincie Limburg en Stad Hasselt voor hun vertrouwen en steun aan het project. En de Kerkgemeenschap van Stokrooie om ons telkens weer in de aandacht te brengen.

In Guatemala dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet!

*Ik wens iedereen een prachtige start van het nieuwe jaar toe!!!*

Melissa

## CONTACT:

Veel leesplezier en warme groetjes namens:

In Guatemala (Melissa) [www.yabal-handicrafts.com](http://www.yabal-handicrafts.com) - [info@yabal-handicrafts.com](mailto:info@yabal-handicrafts.com)

In Nederland (Marisha): [www.yabal-shop.com](http://www.yabal-shop.com) - [info@yabal-shop.com](mailto:info@yabal-shop.com)